

De kleine huispiet vertelt liever niet alles aan Sinterklaas

'Zo, kleine Huispiet,' zegt Sinterklaas. 'Vertel eens, wat ben je te weten gekomen over Dominique?'

'Nou, Sinterklaas,' stamelt kleine Huispiet, 'Dominique is, eh, heel lief. En ze houdt van dieren; van paarden en dolfijnen...'

Sinterklaas knikt, terwijl hij in het Grote Boek opschrijft wat Huispiet hem vertelt.

'En verder?' vraagt Sinterklaas.

Huispiet slikt. Hij weet namelijk nog wel iets over Dominique, maar dat wil hij liever niet zeggen. Dominique is namelijk ... een echte rommelkont! Haar kamer is een grote puinhoop. De moeder van Dominique heeft al wel tien keer gevraagd wanneer ze haar kamer nou eens opruimt, maar ze doet het steeds niet. Huispiet weet dat Sinterklaas niet van rommel houdt. Het liefst wil hij dat alle kinderen zuinig zijn op hun speelgoed en alles netjes opbergen in de kast. Maar ja, Dominique heeft dus een ontzettende rommel in haar kamer.

'Huispiet?' vraagt Sinterklaas, terwijl hij met zijn vulpen op het bureau tikt. 'Ik hoop dat je nog meer kunt vertellen over Dominique, want op 5 december kom ik bij haar thuis op bezoek.'

Huispiet kijkt verschrikt naar Sinterklaas. Hij gaat bij haar thuis op bezoek? O, help! Dan ziet hij natuurlijk ook hoe rommelig haar kamer is!

'Eh, sorry, Sinterklaas,' zegt Huispiet. 'Ja, ja, natuurlijk kan ik u nog veel meer vertellen. Ze doet ontzettend goed haar best op school, ze lust alles, zelfs spuitjes en ze heeft al haar zwemdiploma A gehaald.'

Terwijl Sinterklaas verdergaat met het opschrijven in zijn Grote Boek, probeert Huispiet razendsnel een oplossing te bedenken. Het mag niet gebeuren dat Sinterklaas ziet hoe rommelig de kamer van Dominique is. Dan krijgt hij een ideeje...

Als de kleine Huispiet tegen de ochtend weer terugkomt in het huis van Dominique, verstopt hij zich in het keukenkastje met schoonmaakspullen. Met zijn billetjes zit hij op een spons, terwijl de afwasborstel in zijn nekje kriebelt. Ik hoop maar dat Dominique me gauw vindt, denkt het kleine Pietje, want het is behoorlijk krap hier. Maar het ruikt hier wel lekker fris.

Huispiet moet even in slaap gevallen zijn op de spons, want hij schrikt wakker als de keukenla opengetrokken wordt. 'Ha, hier zit je,' hoort hij de bekende stem van Dominique. 'Ik heb je overal gezocht.'

Huispiet houdt zich muiskuis. Hij hoopt maar dat Dominique de hint snapt: hij zit tussen de schoonmaakspullen... Zou Dominique begrijpen dat ze nu echt eens haar kamer moet opruimen?

'Maar mama,' zegt Dominique, 'ik help jou toch al heel vaak mee met afwassen?' 'Dat klopt,' antwoordt Dominique's moeder.

'Misschien moet je nog eens heel goed nadenken waarom Huispiet zich juist hier verstopt heeft.'

Dominique klemt Huispiet tegen zich aan. Help, denkt Huispiet, niet zo hard! Ik krijg geen lucht!

Dan houdt ze Huispiet voor zich en vraagt: 'Waarom zat je tussen de schoonmaakspullen verstopt?'

Huispiet houdt zich stil, hoewel hij het liefst zou willen roepen: 'Ruim je kamer op, want Sinterklaas komt bij je langs op 5 december!'

Dan begint Dominique te lachen. 'Ik weet het al,' zegt ze blij, 'want we hebben vandaag schoonmaakdag op school. Alle kinderen moeten een doekje en een emmer meenemen, zodat we de juf kunnen helpen om de klas schoon te maken. En jij wilt natuurlijk mee, hè, Huispiet? Dat mag, hoor!'

En voordat kleine Huispiet er erg in heeft, verdwijnt hij in de rugzak van Dominique, tussen haar broodtrommel en een vaatdoek. Verhip, denkt hij, mijn plannetje is mislukt. Wat nu?

- wordt vervolgd -